

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM C

Tin Mừng: Lc 13, 1-9

"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: "Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".

Ngài nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: "Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!" Nhưng anh ta đáp rằng: "Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chẳng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi".

Đó là lời Chúa.

Suy niệm:

ĂN NĂN

Lm. Giuse Nguyễn Đức Trí

Vì đời sống con người luôn sống trong tình trạng bất xứng, nên cần phải sám

nhất sách Xuất Hành ghi lại: Đức Chúa xuất hiện trong đám lửa bụi cây sai Môsê đi cứu dân Người khỏi nô lệ. Diễn từ Tin Mừng

gặp nạn không phải vì chúng ta thánh thiện hay đạo đức hơn họ. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất Corintô cũng cảnh báo: "Ai tưởng mình đứng vững coi chừng bị ngã". Giống như cây vả chịu cắt tỉa sẽ sinh hoa trái. Con người cần sửa đổi quay về với tình thương của Chúa mới mong trở nên con người tốt.



hối ăn năn. Tin Mừng Chúa Nhật thứ ba mùa chay hôm nay, mời gọi chúng ta sám hối ăn năn trở về tình trạng ân sủng và quay về với tình thương của Chúa.

1. Ăn năn trở về ân sủng

Sống trong cảnh lưu đày, dân kêu trách Đức Chúa. Bài đọc thứ

nhất sách Xuất Hành ghi lại: Đức Chúa xuất hiện trong đám lửa bụi cây sai Môsê đi cứu dân Người khỏi nô lệ. Diễn từ Tin Mừng kể lại: Lời dèm pha của dân về những nạn nhân bị Philatô sát hại, và những người bị tháp Silôac đè chết. Theo cái nhìn người Biện Phái đánh giá họ bằng lối nhìn luân lý theo kiểu dân gian, "đáng đời trời phạt". Nhưng Chúa Giêsu đưa ra một chân lý đến những người còn sống, nếu không ăn năn trở về ân sủng và ơn tha thứ của Chúa. Họ cũng lãnh hậu như vậy. Ăn năn sám hối là thay đổi lối sống, thay đổi cuộc đời theo ánh sáng Tin Mừng. Trong cuộc sống, khi chúng ta thoát nạn, người khác

2. Ăn năn quay về tình thương

Biết nhận là con người tội lỗi của mình để trở về, coi như đã sám hối được nửa đoạn đường. Cần tránh so sánh mức độ công chính của mình với mức độ công chính của người khác. Có một vị thiên sư trú trong túp lều tranh ở trên núi, một buổi tối khi đi thiên trở về, nhìn

thấy một tên trộm đang đột nhập lều của mình nhưng tìm không được gì cả. Ngài bèn cởi chiếc áo ngoài đang mặc trên người và đứng ngoài cửa đợi tên trộm ra, vì ngài sợ làm kinh động tên trộm. Tên trộm vừa quay ra thì gặp thiên sư, trong lúc tên trộm hốt hoảng vị thiên sư liền nói: “Anh bạn! đường sá xa xôi vất vả lên núi thăm tôi, tôi

không đành lòng để anh về tay không, đêm khuya rồi, khoác chiếc áo này mà về cho đỡ lạnh”. Nói xong ngài cầm chiếc áo khoác lên thân tên trộm. Tên trộm xấu hổ, cúi đầu rồi chạy thẳng xuống núi không dám nhìn lại. Thiên sư nhìn dáng tên trộm khuất dần trong đêm tối. Vài hôm sau, khi thiên sư nhìn ánh bình minh xuất hiện, thì thấy chiếc

áo mà ngài khoác lên người tên trộm mấy hôm trước được xếp rất ngay ngắn đặt trước cổng, tên trộm quỳ xuống sám hối xin được đi theo thiên sư. Mùa chay là mùa của ăn năn quay về, là mùa chiến đấu với những đam mê xấu. Người kitô hữu chúng ta làm gì để sám hối trở về với lòng thương xót của Chúa? Amen.■

TIN TỨC CÔNG GIÁO

■ Hai linh mục Phi châu bị sát hại trong vòng một tuần

Hôm 20.03, người ta đã tìm thấy thi hài của cha Clement Rapuluchukwu Ugwu, người Nigeria, bị bắt cóc một tuần trước đó. Cùng ngày này, Cha Toussaint Zoumaldé, cũng bị sát hại tại Camerun. Hồng Thủy - Vatican



Cha Clement Rapuluchukwu Ugwu

Cha Clement Rapuluchukwu Ugwu là cha xứ giáo xứ thánh Marco ở Obinofia Ndiuno, bang Enugu, Nigeria. Ngày 13.03. cha Ugwu đã bị những tên cướp bắn bị thương và đưa đi khỏi nhà xứ. Ngày 20.03, thi thể trong tình trạng phân hủy của cha đã được tìm thấy trong khu rừng không xa nơi cha bị bắt cóc.

Đức cha Callistus Onaga của giáo phận Enugu đã yêu cầu cảnh sát bắt giữ những kẻ giết vị linh mục và ngài tố cáo hàng loạt vụ giết người cách bạo lực trên khắp đất nước. Đức cha đã mời gọi các Kitô hữu tăng cường cầu nguyện cho đất nước.

Đức cha cũng tiếc là cảnh sát đã thất bại trong việc giải cứu cha Ugwu dù đảm bảo rằng họ đang theo dấu những kẻ bắt cóc, trong khi đó, những tên cướp này vẫn bình thản tiếp tục rút tiền từ tài khoản của linh mục thông qua thẻ ATM.

Cha Toussaint Zoumaldé

Cùng ngày 20.03, cha Toussaint Zoumaldé, người Trung phi, thuộc dòng Cappuchino, đã bị sát hại. Cha Zoumaldé sinh năm 1971, đã làm phóng viên trong thời gian dài tại Radio Siriri của giáo phận Bouar. Theo tin hãng Fides nhận được từ Bề trên của dòng Cappuchino ở Cộng hòa Chad và Cộng hòa Trung Phi, cha Zoumaldé đã đi đến giáo phận Bouar, ở phía đông của Trung Phi, để hướng dẫn một khóa đào tạo linh mục bản xứ. Trên đường trở về cộng đoàn ở Cộng hòa Chad, cha dừng lại nghỉ ở Camerun. Đêm ngày 19 rạng sáng 20.03 vừa qua, cha đã bị những người lạ mặt tấn công và bắn chết ở Ngaoundéré (Camerun), nơi cha dừng lại nghỉ đêm. ■

● ĐHY Parolin: ưu tiên hòa giải Công Giáo tại Trung Quốc

ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, xác quyết rằng sự hòa giải các cộng đồng Công Giáo tại Hoa Lục là một ưu tiên hàng đầu: hiệp nhất, tin tưởng và cần một đà tiến mục vụ mới.

ĐHY Parolin khẳng định như trên trong lời tựa cuốn sách được báo "Civiltà Cattolica" (Văn minh Công Giáo), của dòng Tên Italia, xuất bản hôm 19-3-2019, với tựa đề "Giáo Hội tại Trung Quốc.

■ G. Trần Đức Anh OP - Vatican

Một tương lai cần viết" (La Chiesa in Cina. Un futuro da scrivere). ĐHY viết:

Thách đố lớn cần đương đầu: hòa giải

Tuy Cộng đồng Công Giáo tại Trung Quốc rất sinh động, nhưng công cuộc loan báo Tin Mừng tại quốc gia vĩ đại này ngày nay vẫn còn là một thách đố quyết định, cần có sự hiệp nhất. Chính vì thế, ĐGH Phanxicô đã



thu hồi và tuyệt thông cho những GM Trung Quốc thụ phong mà không có sự ủy nhiệm của Tòa Thánh.

Cần nghiêm túc thanh tẩy ký ức

ĐHY Parolin nhìn nhận rằng "Tuy tất cả các GM ở Hoa lục

hiện nay đã hiệp thông với Tòa Thánh, nhưng con đường hiệp nhất chưa hoàn toàn được thực hiện và sự hòa giải vẫn còn là một mục tiêu ưu tiên. Vì thế, cần có "một con đường nghiêm túc thanh tẩy ký ức".

Không thể nghi kỵ chống lại một nước

Theo ĐHY Quốc vụ khanh, Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ không thể nuôi dưỡng những tâm tình nghi kỵ hoặc thù địch chống lại một nước. "Sự

loan báo Tin Mừng tại Trung Quốc không thể tách rời khỏi thái độ tôn trọng, quý chuộng và tin tưởng đối với dân tộc Trung Quốc và các nhà cầm quyền hợp pháp tại đây".

Mục tiêu ngàn đời của Giáo Hội

Tuy nhiên các mục tiêu của Tòa Thánh tại Trung Quốc vẫn là những mục tiêu ngàn đời, đó là phần rỗi các linh hồn và tự do của Giáo Hội. Điều này có nghĩa là được tự do hơn trong việc loan báo Tin Mừng "trong một khuôn khổ xã hội, văn hóa, và chính trị tin tưởng hơn" (Cath.ch 18-3-2019) ■

■ Giáo Hội Công Giáo sắp có thêm 9 chân phước

■ G. Trần Đức Anh OP - Vatican

Hôm 19-3 vừa qua, với sự chấp thuận của ĐTC, Bộ Phong Thánh đã công bố 8 sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước.

Nhìn nhận phép lạ

Đứng đầu là sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của nữ tỳ tó Chúa Maria Emilia Riquelme y Zayas (1847-1940), người Tây Ban Nha, mồ cô mẹ từ năm lên 7 tuổi. Ngày lễ Truyền Tin, 25-3 năm 1896, khi được 49 tuổi, chị đã thành lập dòng Các Nữ Thừa Sai Thánh Thể và Đức Mẹ Vô Nhiễm. Chị qua đời năm 1940, thọ 93 tuổi.

7 GM tử đạo Rumani

Sắc lệnh thứ 2 nhìn nhận cuộc tử đạo của 7 GM Rumani, bị chế độ cộng sản Rumani sát hại trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến 1970. Tất cả các vị đều thuộc Giáo Hội Công Giáo nghi lễ đông phương là Giáo Hội bị nhà nước cộng sản giải tán và ép sáp nhập vào Giáo Hội Chính Thống, giống như tại Ucraina thời Liên Xô. Tất cả các GM đều bị bắt và mọi tài sản của Giáo Hội này được giao cho Chính Thống sử dụng.

7 GM, mỗi vị bị bắt, bị cầm tù và đày tới các trại lao động khổ sai, bị cô lập, giá lạnh, đói khát, bệnh tật và hành hạ cho đến khi chết rũ tù. Các vị không hề được xét xử và khi chết bị chôn trong những ngôi mộ vô danh, không có lễ nghi tôn giáo nào.

Cha Cremonesi tử đạo tại Miến Điện

Sắc lệnh thứ 3 nhìn nhận cuộc tử đạo của Cha Alfredo Cremonesi, thuộc hội thừa sai Pime, Italia, được gửi sang Miến Điện năm 1925 khi được 23 tuổi. Tháng 2 năm 1953, khi quốc gia này trải qua cuộc xung đột đẫm máu giữa các quân du kích và quân đội chính phủ, cha Cremonesi đã bị các binh sĩ sát hại khi cha cố gắng bênh vực dân làng ở Donoku. Lúc đó cha mới được 51 tuổi. Ngay từ khi bị sát hại, cha Cremonesi đã được coi như một vị tử đạo.

5 sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 5 vị tỳ tó Chúa người Italia gồm 1 LM, và 4 nữ tu ■

■ Biết Chúa qua sách vở: ơn trở lại của nữ tu Piermaria Kondo Rumiko, người Nhật Bản

Sơ Piermaria Kondo Rumiko sinh trong một gia đình theo đạo Shinto hay còn gọi là Thần đạo. Trong thời thơ ấu kinh nghiệm tôn giáo của sơ ảnh hưởng từ người bà. Trở thành nữ tu ở tuổi

24, sau một thời gian trải qua những khó khăn cuộc sống cá nhân và bệnh. "Đức tin là một ân sủng; ơn gọi cho tôi niềm vui".

Từ Thần đạo đến niềm say mê sách vở và cuộc gặp gỡ Tình yêu Giêsu

Sơ Piermaria Kondo Rumiko sinh ở tỉnh Ehime, phía Tây Bắc vùng Shikoku, Nhật Bản, con của một người thợ mộc. Gia đình của sơ Rumiko theo đạo Shinto hay còn được gọi là Thần đạo. Đạo Shinto

hay còn gọi là Thần đạo, là tôn giáo bản địa của người Nhật, có mối quan hệ rất mật thiết với địa lý và lịch sử của Nhật Bản, chính vì vậy nó có nhiều điểm tương đồng với



tính cách của người Nhật; một tôn giáo đã định hình văn hóa Nhật Bản cũng như được chính nền văn hóa Nhật Bản định hình. Một điểm khác của Thần đạo so với các tôn giáo khác là nó không có kinh thư hay Kinh thánh, không có các điều răn và cũng không có các điều luật để tín đồ phải tuân theo. Nó chỉ có những câu cầu nguyện đã được truyền khẩu từ đời này sang đời khác.

Từ bé sơ Rumiko đã được cha mẹ dâng vào đền thờ của Shinto như phần lớn những người Nhật khác. Sau đó mỗi năm vào dịp đầu năm mới sơ quay trở lại ngôi đền này. Khi được 9 tuổi, sơ tham gia vào một vũ điệu truyền thống, đánh dấu cho việc trưởng thành của mình.

Trong thời thơ ấu, kinh nghiệm tôn giáo của sơ Rumiko chịu ảnh hưởng rất lớn từ người bà. Sơ nhớ

lại: “Bà tôi là một tín đồ trung thành của Thần đạo và còn là người thực hành Phật giáo. Bà cầu nguyện bất cứ lúc nào khi thấy một tượng Phật. Điều này hình thành một cảm giác sâu sắc về tình yêu đối với Thiên Chúa trong tôi”.

Trở thành Kitô hữu

Vào năm 24 tuổi sơ Rumiko trở thành Kitô hữu, sau một thời gian trải qua những khó khăn cá nhân và bệnh tật. Sơ kể lại kinh nghiệm trở thành Kitô hữu như sau: “Tôi yêu thích đọc sách, vì vậy tôi thường xuyên đến các tiệm sách. Ngoài ra đối với tôi, khi đến các cửa hàng sách tôi cảm thấy được sự bình an, thanh thản, khích lệ. Và một lần tình cờ tôi gặp được một cuốn sách của Carl Hilty với tựa đề ‘Cho những đêm không ngủ’. Trong cuốn sách này có rất nhiều đoạn được trích dẫn từ Kinh Thánh. Các câu của Tin Mừng đối với tôi là một niềm an ủi lớn. Như thế tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh”.

Sơ tiếp tục: “Tôi nhận ra rằng Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi tôi cho dù bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống tôi. Tôi nhận ra điều này khi đọc Tin Mừng của Thánh Gioan “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài” (Ga 6,37). Tôi cũng thích một bài hát của Tin lành, tôi cảm thấy Chúa gọi tôi qua bài hát này”.

Thiếu nữ Kitô trẻ bắt đầu tham dự

các cử hành phụng vụ ở một nhà thờ tin lành. Nhưng sau đó Rumiko cảm thấy được thúc đẩy dâng hiến tất cả cuộc sống cho Thiên Chúa. Rumiko chia sẻ ước muốn này cho một mục sư. Mục sư khuyên cô nên đến một nhà thờ Công giáo, bởi vì theo mục sư trong Tin lành không có đời sống tu trì.

Tại nhà thờ Công giáo Rumiko gặp một phụ nữ, người sau này trở thành mẹ đỡ đầu của sơ. Sơ cho biết: “Tôi đã kể với bà ý định của tôi muốn trở thành một nữ tu; bà đã hướng dẫn và động viên tôi. Sau hai năm học giáo lý, tôi đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Mẹ đỡ đầu tôi có hai người bạn là nữ tu của Dòng Nữ tử thánh Phaolô. Thế là bà hướng dẫn tôi vào hội dòng này”.

Sơ cho biết: “Cha mẹ tôi không đồng ý cho tôi trở thành nữ tu, nhưng cũng không ngăn cản tôi. Vào năm 2012 tôi đã tuyên khấn vĩnh viễn. Tôi không cảm thấy cần phải tìm cách thúc đẩy cha mẹ tôi trở lại đạo Công giáo bởi vì đức tin là một ân sủng. Tôi tin chắc rằng họ tin vào Chúa, ngay cả khi những thực hành tôn giáo của cha mẹ tôi khác với tôi. Cha tôi đã qua đời. Hiện nay, tôi còn mẹ tôi và một em trai duy nhất, họ không hiểu sự chọn lựa của tôi, nhưng họ hài lòng, bởi vì ơn gọi đã cho tôi niềm vui”.

Cha Adam Stanisław Kuszaj đã bị một thiếu niên 16 tuổi vu cáo lạm dụng tính dục. 8 năm sau cha được minh oan nhờ các bạn bè của nguyên cáo cho biết cậu ta đã dựng chuyện để trả thù cha. Khi cha bị kết án, báo chí đã đăng tải rất nhiều. Nhưng khi cha được

minh oan, có mấy tờ báo loan tin vui này?
Hồng Thủy - Vatican

Cha Adam Stanisław Kuszaj là một linh mục Ba lan dòng Đấng Cứu độ. Khi sang Cộng hòa Czech chăm sóc mục vụ cho các tín hữu Công giáo ở đây, cha đã hiểu đây là một sứ vụ không dễ dàng khi quốc gia này có con số người

■ Một linh mục bị vu cáo lạm dụng tính dục được minh oan... sau 8 năm

xung mình là vô thần cao nhất thế giới. Dù thế cha vẫn không ngờ mình sẽ bị đưa ra tòa với cáo buộc lạm dụng tính dục một thiếu niên 16 tuổi.

Năm 2011, giáo quyền đã cấm cha Kuszaj thi hành tác vụ linh mục và cha bị trục xuất khỏi dòng. Cha cũng bị tòa dân sự kết án 6 tháng tù treo. Bị kỳ thị vì lời buộc tội nặng nề và bị bỏ rơi bởi hầu hết những người thân quen, cha chỉ có thể tự lo liệu cuộc sống của mình nhờ đi làm công nhân.

Năm 2016, vụ án đã được mở lại sau khi 3 người bạn của

nguyên cáo khai rằng anh ta dựng lên những lời cáo buộc vì cha không giúp đỡ tài chính cho gia đình anh ta nữa. Nguyên cáo được thẩm vấn một lần nữa và các chuyên viên được tòa án hỏi ý kiến đã khẳng định rằng các lời tường thuật của người cáo buộc là không đáng tin. Người ta thấy rằng người đó đã muốn trả thù vị linh mục vì cha đã không muốn cho anh ta tiền.

Giữa tháng 2 năm nay, cùng thời gian diễn ra khóa họp tại Vatican về các vụ lạm dụng tính dục bởi các giáo sĩ, tòa án thành phố Jesenik của Czech đã xét đơn kháng cáo của cha Kuszaj, và tuyên bố cha vô tội.

Giáo phận Ostrawa-Opava đã rút lại lệnh cấm cha Kuszaj thi hành thừa tác vụ. Về phần mình, cha Kuszaj cũng muốn sớm được trở lại thi hành sứ vụ. Chia sẻ với đài phát thanh Công giáo địa phương, cha Kuszaj nói: “Đó là ước mơ của tôi và tôi muốn rằng nó được thực hiện. Tôi đã luôn muốn phục vụ con người và Thiên Chúa. Tôi đã mất 9 năm nhưng tôi đã học được nhiều điều”.■

■ Đức Đạt Lai Lạt Ma được trao giải “Pacem in Terris” 2019

Ngày 04.03.2019, Đức cha Thomas Zinkula, Giám mục của Davenport đã trao giải “Pacem in Terris” năm 2019 cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng.

Hồng Thủy - Vatican

Giải “Pacem in Terris” là giải thưởng được Giáo hội Công giáo thành lập năm 1964, để vinh danh thông điệp “Pacem in Terris” – Hòa bình dưới thế - do thánh Giáo hoàng Gioan XXIII ban hành năm 1963. Giải thưởng này được trao để vinh danh những người nổi bật về hoạt động cho hòa bình và công lý.



Người dẫn thân cho hòa bình và nhân quyền

Phát biểu trong buổi lễ trao giải, Đức cha Zinkula của giáo phận Davenport, bang Iowa, Hoa kỳ, nói: “Đức Đạt Lai Lạt Ma là người thăng tiến hòa bình nội tâm và hòa bình trên thế giới trong suốt cuộc đời của ngài.”

Thông cáo về việc trao giải thưởng cho Đức Đạt Lai Lạt Ma viết: “Hội đồng nhìn nhận tầm nhìn và sự dẫn thân của ngài cho nhân quyền, hòa bình thế giới và cách giải quyết bất bạo động các cuộc xung đột. Từ những lời nói và cử chỉ của ngài, cho thấy rõ ngài là một người đam mê sâu trong tình

thần hòa bình. Sự lãnh đạo của ngài trong việc thúc đẩy sự tôn trọng phẩm giá và văn hóa của người dân Tây Tạng mang lại cho tất cả các dân tộc bị áp bức niềm hy vọng rằng hòa bình có thể chiến thắng bất công”.

Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tenzin Gyatso, Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ XIV của Phật giáo Tây tạng, đã trốn khỏi Lhasa vào năm 1959, trong cuộc nổi dậy của Tây Tạng chống lại sự cai trị của quân đội Trung quốc và tị nạn tại Ấn độ. Dù Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhiều lần cố gắng đối thoại với Bắc Kinh, để bảo vệ quyền tự trị của tôn giáo và văn hóa Tây Tạng, bị đe dọa bởi một "cuộc diệt chủng văn hóa", đảng cộng sản luôn coi ngài là một "kẻ ly khai nguy hiểm", người muốn đòi độc lập cho Tây Tạng.

Năm 2011, với ý muốn trở về Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tuyên bố từ bỏ dẫn thân chính trị và chỉ còn là lãnh tụ tinh thần của Phật giáo Tây Tạng, nhưng đảng cộng sản Trung quốc tiếp tục xem ngài là “con sói đội lốt cừu”.

Mọi người là con Chúa và là anh chị em với nhau

Phát biểu trong lễ nhận giải thưởng, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói: “Toàn thể nhân loại là con của Thiên Chúa Cha. Chúng ta thật sự là anh chị em, bởi vì tất cả nhân loại chia sẻ cùng bản tính. Vì thế chúng ta phải yêu thương và tôn trọng nhau. Thế giới ngày nay thật sự cần sự điệp hòa bình này.” ■

■ Chiếc cầu thang Thánh Giuse nhiệm màu

Nhà nguyện Loretto là một nhà nguyện Công giáo Rôma ở Santa Fe, New Mexico (Hoa Kỳ), hiện nay được sử dụng làm bảo tàng và nơi cử hành lễ cưới.[1] Nhà nguyện này nổi tiếng vì có chiếc cầu thang xoắn ốc với kết cấu chịu lực một cách bất thường, được mệnh danh là "chiếc cầu thang màu nhiệm" Cách đây gần 140 năm - vào năm 1872 - Đức Giám Mục giáo phận Santa Fe là Đức Cha Jean Baptiste Lamy (1814-1888), gốc Pháp, dự định xây cất một Nhà Nguyện dâng kính Đức Bà Loreto (Loretto Chapel) với mục đích làm nơi thờ phượng cho Cộng Đoàn gồm 4



Nữ Tu thành Loreto (Sisters of Loretto). Các Chị vừa thành lập Cộng Đoàn ở đây. Công việc xây cất ủy thác cho kiến trúc sư P. Mouly, người Pháp. Ông khởi công ngày 25-7-1873 và hoàn thành 5 năm sau đó. Nhà Nguyện dài 22,5 mét, rộng 7,5 mét và cao 25,5 mét. Nhà Nguyện dâng kính Thánh Cả GIUSE. Khi Nhà Nguyện hoàn thành thì người ta mới

thấy có một thiếu sót trầm trọng. Nhà Nguyện không có cầu thang đi lên gác-đàn (dành cho Ca Đoàn). Nhiều nhà chuyên môn được mời đến để nghiên cứu xem phải giải quyết vấn đề như thế nào. Mọi người đều thấy

không còn chỗ để xây cầu thang, ngoại trừ việc làm một đường hầm hoặc xây một cầu thang theo hình con ốc. Sau khi nghe các ý kiến, Các Nữ Tu cảm thấy vô cùng bối rối và lo âu. Nhưng Các Chị đặt trọn lòng tin tưởng nơi sự trợ giúp đặc biệt của Thánh Cả GIUSE, Đấng mà Các Chị rất sùng kính. Các Chị quyết định làm Tuần Cửu Nhật dâng kính Thánh Cả GIUSE, van xin Người cầu bầu cùng THIÊN CHÚA Quan Phòng. Vào ngày cuối Tuần Cửu Nhật, có Người Khách Lạ xuất hiện nơi cửa Tu Viện. Ông có mái tóc muối tiêu và mang theo con lừa trên lưng chở vật dụng. Người Khách xin gặp Mẹ Bề Trên lúc ấy là Nữ Tu Maddalena. Khi Mẹ Bề Trên ra tiếp thì Người Khách Lạ cho biết Ông sẵn sàng chấp nhận công tác xây chiếc cầu thang. Kể sao cho xiết nỗi vui mừng của Mẹ Bề Trên và toàn thể Cộng Đoàn. Các Chị thấy rõ lời cầu xin đã được THIÊN CHÚA lắng nghe.

Người thợ mộc bắt tay ngay vào việc. Các Nữ Tu thỉnh thoảng ghé qua chiêm ngắm công việc của Ông. Để làm chiếc cầu thang, Người thợ mộc chỉ dùng 3 dụng cụ: cái cưa, thước đo góc và cái búa. Rồi thay vì dùng đinh, Ông chỉ dùng các chốt bằng gỗ và ngâm các chốt này trong nước. Vốn vẹn sau ba tháng, chiếc cầu thang hoàn thành.

Khi công việc xong xuôi, Mẹ Bề Trên Maddalena chuẩn bị tiền để trả công cho Người thợ mộc. Nhưng Ông biến mất không để lại dấu vết và tông tích. Các Nữ Tu dò hỏi các tiệm thủ-công-nghệ và tiệm bán đồ gỗ trong thành phố thì không nơi nào đã bán bất cứ vật dụng gì cho Người thợ mộc. Vả lại, loại gỗ được dùng để xây cầu thang cũng không tìm thấy trong vùng.

Riêng về chiếc cầu thang thì thật là lối kiến trúc diệu kỳ, độc nhất và khác thường, không trông thấy ở bất cứ nơi đâu. Cầu thang bỗng trở thành đối tượng tò mò cho các cuộc viếng thăm hiếu kỳ. Ai ai cũng nức lòng trầm trồ khen ngợi.

Cầu thang gỗ có tất cả 33 bậc và xoay quanh trên hai vòng xoắn đúng 360 độ. Cầu thang khởi đầu dưới hầm và lên đến tận gác-đàn dành cho Ca Đoàn. Chỉ có thể thò. Cầu thang không hỗ-trợ đỡ-nâng bởi bất cứ cột trụ nào khác. Nghĩa là cầu thang tự đứng thẳng trên

không còn chỗ để xây cầu thang, ngoại trừ việc làm một đường hầm hoặc xây một cầu thang theo hình con ốc. Sau khi nghe các ý kiến, Các Nữ Tu cảm thấy vô cùng bối rối và lo âu. Nhưng Các Chị đặt trọn lòng tin tưởng nơi sự trợ giúp đặc biệt của Thánh Cả GIUSE, Đấng mà Các Chị rất sùng kính. Các Chị quyết định làm Tuần Cửu Nhật dâng kính Thánh Cả GIUSE, van xin Người cầu bầu cùng THIÊN CHÚA Quan Phòng.

Vào ngày cuối Tuần Cửu Nhật, có Người Khách Lạ xuất hiện nơi cửa Tu Viện. Ông có mái tóc muối tiêu và mang theo con lừa trên lưng chở vật dụng. Người Khách xin gặp Mẹ Bề Trên lúc ấy là Nữ Tu Maddalena. Khi Mẹ Bề Trên ra tiếp thì Người Khách Lạ cho biết Ông sẵn sàng chấp nhận công tác xây chiếc cầu thang. Kể sao cho xiết nỗi vui mừng của Mẹ Bề Trên và toàn thể Cộng Đoàn. Các Chị thấy rõ lời cầu xin đã được THIÊN CHÚA lắng nghe.

Người thợ mộc bắt tay ngay vào việc. Các Nữ Tu thỉnh thoảng ghé qua chiêm ngắm công việc của Ông. Để làm chiếc cầu thang, Người thợ mộc chỉ dùng 3 dụng cụ: cái cưa, thước đo góc và cái búa. Rồi thay vì dùng đinh, Ông chỉ dùng các chốt bằng gỗ và ngâm các chốt này trong nước. Vốn vẹn sau ba tháng, chiếc cầu thang hoàn thành.

Khi công việc xong xuôi, Mẹ Bề Trên Maddalena chuẩn bị tiền để trả công cho Người thợ mộc. Nhưng Ông biến mất không để lại dấu vết và tông tích. Các Nữ Tu dò hỏi các tiệm thủ-công-nghệ và tiệm bán đồ gỗ trong thành phố thì không nơi nào đã bán bất cứ vật dụng gì cho Người thợ mộc. Vả lại, loại gỗ được dùng để xây cầu thang cũng không tìm thấy trong vùng.

chính nó. Thêm vào đó, khi bước trên các bậc thang người ta có cảm giác êm-ái nhẹ-nhàng nhún-nhẩy như đi trên các bậc thang làm bằng chất nhựa mềm. Thật lạ lùng và thật khác thường!

Rất nhiều kiến trúc sư và các nhà xây cất đến tận nơi xem xét và chiêm ngắm chiếc cầu thang lạ lùng. Điều kỳ diệu hơn nữa là trải qua hơn 130 năm chiếc cầu thang được sử dụng lên xuống hàng ngày vậy mà nó vẫn đứng vững nguyên vẹn, không bị sụp đổ!

Loại gỗ dùng làm cầu thang cũng không thể xếp vào thứ gỗ nào. Nó cũng không được tìm thấy bất cứ nơi đâu trong toàn tiểu bang New Mexico của Hoa Kỳ và cũng không rõ đến từ vùng nào miền nào trên trái đất này.

Riêng về phía các Nữ Tu Loreto, Các Chị không dám quả quyết Người Thợ Mộc khác lạ kia chính là Thánh Cả GIUSE. Chỉ có điều chắc chắn là Các Chị xác tín rằng Chiếc Cầu Thang hoàn thành nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cả GIUSE, Đấng mà Các Chị đặt trọn lòng tin

tưởng phó thác và đã cùng nhau sốt sắng làm Tuần Cửu Nhật dâng kính Thánh Cả GIUSE.

Chiếc cầu thang kỳ lạ trên đây hàng năm thu hút khoảng hơn 250 ngàn du khách hiếu-kỳ đến viếng thăm.

... Kinh THÂN LẠY THÁNH CẢ GIUSE.

Con thân lay Thánh Cả GIUSE, là bầu chủ và Cha kẻ đồng trình. Bởi Thánh GIUSE giữ lòng trinh khiết, nên đáng gìn giữ Chúa KITÔ là chính sự vẹn sạch, và Đức Nữ Đồng TRINH MARIA. Nhân vì Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ là hai cửa cầm châu báu Đức Chúa CHA, thì con nài xin gìn giữ xác con khỏi mọi bợn nhơ, trí khôn con thanh tịnh, lòng con vẹn sạch hầu con nên trung thành tinh khiết cùng Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ cho đến muôn đời. Amen. ■

(*"IL MESSAGGIO DELLA SANTA CASA - LORETO"*, Anno 129, n.9 - Novembre 2009, trang 350-351)

■ Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ TAM HÀ MỪNG BỔN MẠNG CHA CHÁNH XỨ GIUSE

«Thánh Giuse là một người Công Chính, với đức tính chân thật trong đức tin và chân thành trong đức ái».

Đó là tâm tình chia sẻ của cha chánh xứ Giuse trong bài giảng lễ kính Thánh Cả Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, là bổn mạng của HĐMV Gx. quý gia trưởng và của cha chánh xứ Giuse.

Thánh lễ được diễn ra tại thánh đường giáo xứ vào lúc 17g30 ngày 19/03/2019 do cha chánh



xứ Giuse Nguyễn Đức Trí chủ tế, cùng đồng tế có 8 cha: Cha Giám Tỉnh Dòng Phaxicô Viện tu (người nước ngoài), quý cha Bề trên, quý cha giáo và cha phụ tá Phaolô Maria. Hiện diện trong thánh lễ đặc biệt này còn có quý Souer: Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, Dòng Đức Mẹ Can-Vê, quý Thầy Dòng Phanxicô Viện tu và rất đông quý chức, quý hội đoàn và cộng đoàn trong giáo xứ tham dự để cầu nguyện cách riêng cho cha chánh xứ Giuse, HĐMV GX và quý gia trưởng.

Trong bài giảng lễ, cha chánh xứ Giuse đã quảng diễn về cuộc đời với hai đức tính nổi

bật của Thánh Cả Giuse: **“Chân thật trong đức tin và chân thành trong đức ái”**. Theo Tin mừng Thánh Giuse là một người công chính. Người công chính là người có lòng thương xót, biết kính sợ TC, chu toàn lề luật và nhân ái, sẵn sàng làm bất cứ điều gì Chúa muốn. Sau khi được sứ thần loan báo và giải thích sự thật về Maria. Giuse đã bước ra từ giấc mơ để thích nghi theo Chúa: từ việc muốn bỏ Maria, giờ đây Giuse đã bỏ chính mình để đón Maria về nhà. Giuse đã sống màu nhiệm đời mình trước mặt Thiên Chúa. Giuse đã thay đổi ý định để tìm ý Chúa. Ngài không nói tiếng “xin vâng” bằng lời, nhưng ngài đáp trả tiếng “xin vâng” bằng hằng động

mau mắn vâng phục khi tỉnh dậy. Giuse luôn sống thật qua cách ứng xử tế nhị với Maria bằng đức ái chân thành.

Nếu không có một đức tin chân thật, một đức ái chân thành. Thánh Giuse sẽ không làm theo điềm báo của giấc mộng... Để sống cho tình yêu một cách trọn vẹn, con người cần biết đặt lòng tin với nhau, cho nhau và vì nhau. Thánh Giuse trước khi được báo mộng vẫn là Giuse chân thật và sau khi báo mộng vẫn là Giuse chân thành. Có những lúc T. Giuse đi trong bóng tối đức tin nhưng Ngài vẫn đi vì tin Chúa đang dẫn Ngài đi. Tình yêu của Ngài với Maria vẫn đong đầy yêu thương và quảng đại hy sinh. Ngài vẫn yêu Maria bằng hành động của ngôn ngữ thỉnh lặng đón nhận và hy sinh cho Maria. Giuse không nói nhưng làm rất nhiều bằng tình yêu nhân ái. Ngài luôn mang trong mình lòng thương xót của Thiên Chúa. Giuse không tự mãn khi được chọn làm Cha nuôi Đấng Cứu Thế. Thánh Giuse luôn từ bỏ cái tôi để sống bằng cái tâm của người công chính tốt bụng.

"Mừng lễ thánh Giuse, chúng ta học nơi Ngài đức tính gì? Tìm ý Chúa và cộng tác công việc của Chúa. HĐMV GX. các Gia trưởng và mọi người cần đón nhận ý Chúa để cộng tác vào công việc chung của giáo xứ, của gia đình...". Cha chánh xứ Giuse kết thúc bài giảng.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, Ông chủ tịch đại diện HĐMV GX chúc mừng bốn mạng cha chánh xứ Giuse, quý Chức HĐMV và quý gia trưởng trong Gx. Ông đã nói lên tâm tình tri ân cha chánh xứ Giuse vì với khoảng thời gian ngắn (gần 8 tháng) kể từ khi cha vâng lời Bề trên về coi sóc cộng đoàn Gx. Tam Hà, cha đã làm rất nhiều công việc cho cộng đoàn giáo xứ cả về tinh thần lẫn vật chất. Đặc biệt, cha lại không ngại khó khăn tiếp tục vị tiền nhiệm tiến hành thực hiện các công tác chuẩn bị cho việc xây ngôi nhà Mục Vụ GX. mà đã lâu cộng đoàn hằng mơ ước. Ông cũng mời gọi mọi người hãy cộng tác và luôn cầu nguyện cho cha để Chúa ban cho cha có sức khỏe, tinh thần bình an và nghị lực vượt qua mọi khó khăn để cha chu toàn trách nhiệm mà Chúa đã trao ban cho cha.

Trong dịp này ông chủ tịch HĐMV Gx. cũng hân hoan chúc mừng bốn mạng cha giáo Giuse Hoàng Ngọc Dũng cũng đang hiện diện trong đoàn quý cha đồng tế.

Sau thánh lễ, quý cha, quý tu sĩ và quý chức HĐMV Gx. cùng chụp hình lưu niệm với cha chánh xứ Giuse. ■

▣ Ban TT GX. Tam Hà





■ Nhà thờ Giáo xứ Thọ Vực bị cháy



Vào khoảng 8 giờ 30 ngày 21/3, một số giáo dân đang xây tháp chuông phát hiện có tiếng nổ lớn và nghe mùi khét, khói bốc ra từ nhà thờ, họ đã đánh keng, kéo chuông báo động nhà thờ Giáo xứ bị cháy.

Rất đông giáo dân ngay sau đó đã đến để dập lửa, đồng thời báo cho chính quyền địa phương. Lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Hà Tĩnh đã đến ứng cứu nhưng vì đường xa và khó khăn, nước không đủ nên khi Cảnh sát PCCC đến hiện trường thì hầu như bàn quỳ, cửa, mái trần, các đồ dùng... đã bị thiêu rụi. Khoảng 11h ngọn lửa được khống chế, dập tắt. Thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng.

Nghi vấn ban đầu là do chập điện.

Nhà thờ Giáo xứ Thọ Vực khởi công xây dựng vào năm 2004. Tháng 6 năm 2006 hoàn thiện.

Giáo xứ Thọ Vực nằm trên địa bàn xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc hạt Ngàn Sâu, Giáo phận Hà Tĩnh. Giáo xứ hiện có 957 giáo dân, do cha JB. Nguyễn Ngọc Hùng coi sóc. Đây là vùng miền núi điều kiện khắc nghiệt, hoàn cảnh giáo dân khó khăn.

Kính xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Giáo xứ.

(WGP.Hà Tĩnh 21.03.2019)

■ CHIA SẺ MÙA CHAY

Trong tuần vừa qua, một số bà con trong xóm 2, khu Các Thánh Tử Đạo cùng một số vị ân nhân đã có chuyến công tác Chia Sẻ Mùa Chay với bà con giáo dân vùng sâu vùng xa tại Gx. Cái Tắc, huyện Châu Thành, Hậu Giang thuộc GP. Cần Thơ. Do cha Giuse Nguyễn Hoàng Minh quản nhiệm.

